



Alfred Teodor Skeppstedt

* 1/1 1895

har hastigt lämnat oss,
broder, svägerska och
brorsbarn samt övrig
släkt och många vänner
i djupaste sorg och
saknad.

Järperudsfors, Gunnar-
skog den 23 mars 1955.

FRIDOLF.

Svägerska. Brorsbarn.

Jordfästningen äger rum
i Gunnarskogs kyrka lång-
fredagen den 8 april kl.
10 fm. Efter högmässan

Capit 1955 av
Alfred Teodor
Teodor
Skeppstedt

In memoriam.

Det tragiska budet om din hastiga bortgång, mottogo vi, dina vänner, med stor sorg. Du var en av de stora idéernas män. Jag erinrar mig hur Du redan för 40 år sedan, med hänförelse verkade för att en studiecirkel skulle bildas inom "logen Morgonstjärnan" i Järpe-

rud. Du siktade alltid högt. Man kan säga att Ditt valspråk var "Allt för Gunnarskog". Du gick i varma somrardagar över bergen i norra Gunnarskog, och samlade prover på där förekommande kopparmalm. Du kom en gång med förslaget att köpa en gammal stuga på Järperudsskogen för att sända den till Amerika så folket i Amerika skulle få se ett av de utvandrande svenskarnas hem. En dag då Du gick efter Järperudsälven kom Din tanke på att avleda vattnet ur älven, och leda det en annan väg för att få en bättre fallhöjd för en El. kraftstation. Denna tanke blev förverkligad genom anläggningen av "Järperudsforsens kraftstation", som blev till stor nytta för Gunnarskog.

Du byggde också ett vandrarhem i Järperud, Du ville visa turisterna Gunnarskogs vackra dalgång, där de små sjöarna ligger som pärlor i Värmlands vackra krona. Du reste som ung till Amerika, när Du varit där några år så kom en erbjudan från Dig om att få sända en målad tavla av kyrkan i Gunnarskog. Tavlan var målad i Amerika. Kyrkorådet mottog tavlan med tacksamhet. Nu är Du åter hemma Teodor, hemma vid fädernas kyrka i Gunnarskog. Vi, Dina vänner, säger Dig ett varmt tack, och önska Dig på långfredagen en vila i stilla och rofylld frid.

Martin Lidberg.

Capit _____ 1955.